

De krant waar u vlinderwijzer van wordt! "Vriendschap en woede"

Belangrijke data:



- 30/11 pedagogische studiedag 
- 1/12 ouderkoor 
- 5/12 oudercafé 
- 7/12 verlofdag 
- 8/12 ouderkoor 
- 9/12 talenteneiland 
- 16/12 winterfeest 
- 26/12 – 6/01 Kerstvakantie 

Beste nieuwsbrieflezers

Er zijn wat vergissingen gebeurd zijn met de melding van de jarigen. Bij deze willen we alle jarigen van de afgelopen drie maanden toch alsnog feliciteren!

Het redactieteam van deze maand heeft als thema 'vriendschap en woede' gekozen. Dit vonden wij erg belangrijk. De nieuwsbriefschrijvers zouden graag willen dat iedereen op onze school dikke vrienden zou zijn. Daarom schreven zij deze krant, boordevol tips, leuke verhalen over vriendschap, mooie teksten, spelletjes en foto's, maar ook tips om rustig te blijven en ruzies op te lossen.

Wij hopen dat zowel kinderen als volwassenen er veel van kunnen leren!

Veel leesplezier van: Alcino, Adam, Isaac, Selma, Emma, Maisa, Noor, Simay, Aya en juf Sanne

Alle jarigen van september tot en met november!

Sanen Adam 20/09	K1
Bouanan Amira 26/10	K1
Munoz Hernandez Dario Dinoël 03/11	K1
Kalonji Muasa Michaël 14/11	K1
Luyten Imen 07/09	K2
Van Kuik Melissa 09/09	K2
Kacem Mohamed Amin 19/09	K2
Carolus LaVyenne 29/10	K2
Amahaoudi Mayssa 21/09	L1
Carolus Nazhare 19/10	L1
Kacem Aya 16/11	L1
Petryla Antoni 15/09	L2
Luyten Doedoe 10/10	L3
Ouchan Brahim 22/10	L3
Benhaddou Adam 23/10	L3
Balva Shvili Jaïr 29/10	L3
Preiss Wolf 23/11	L3
Verheyen Alexander 30/11	L4
Van Kerckhoven Benjamin 01/09	L6
Luyten Lonneke 16/09	L6
De Herdt Gianni 27/09	L6
Juf Gudrun 16/10	

Hiep hiep HOERA!



Deze maand waren er heel veel zieke leerkrachten, kinderen en misschien ook ouders. Bij deze wensen wij hen allemaal **heel veel beterschap!!!**



Wanneer je een spel speelt dat iedereen leuk vindt, wordt de kans op ruzie kleiner. Op de speelplaats kan je veel spelletjes spelen. Adam, Isaac en Alcino vonden dat de meeste kinderen altijd hetzelfde spel speelden. Daarom hadden ze het idee, om verschillende spelletjes te spelen. Hieronder een lijstje vol ideeën.

- 1, 2, 3 piano
- Tikkertje
- Verstoppertje
- Racen met fietsen
- Zelf auto's maken en daarmee racen
- Wedstrijdje hardlopen
- Chinese voetbal
- Hoepelen
- Verspringen
- Zakdoek leggen
- Vlaggenstok
- Dansen

Veel speelplezier!



Enkele interviews door Emma, Selma en Maisa

Ilana: Vindt het niet leuk om boos te zijn, maar soms vindt ze ruzie maken wel leuk.

Rayana: Ze gaat altijd frisse lucht scheppen als ze boos is. Ze maakt bijna nooit ruzie met haar vriendinnen. Ze vindt het niet leuk om ruzie te maken, als het toch gebeurt lost ze het altijd op.

Adam (1^e): Hij heeft niet zo vaak ruzie. Als Adam ruzie heeft is hij boos en verdrietig.

Sakina: Ze is bijna nooit boos. Sakina heeft heel veel vriendinnen.

De gepeste

Hij zou zo graag
onzichtbaar willen zijn.
Op een knopje kunnen drukken
of een toverspreuk weten
en voor hun roofdierogen
in rook opgaan.
Maar is het weer zover,
dan blijft hij
als aan de grond genageld staan.
De grijnzende gezichten,
het getreiter
en tot slot de vuisten...
Er is geen ontkomen aan.

Theo Olthuis

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

PESTEN IS NIET COOL!

Gezocht en getypt door Anja.

Wanneer is iemand eigenlijk een vriend? We dachten er samen over na en kwamen tot het volgende lijstje.

Een vriend is iemand:

- waar je vaak mee speelt.
- waar je bijna nooit ruzie mee maakt.
- waar je op kan rekenen.
- die je vaak ziet.
- die je vertrouwt met je spullen en je geheimen.
- waar je alles tegen kan zeggen.
- die altijd voor je klaarstaat.
- iemand bij wie je graag bent.
- iemand die voor je zorgt.



Een verhaaltje over ruzie en vriendschap
Geschreven door Alcino, Isaac en Adam

Wij waren aan het voetballen. Adam en Isaac krijgen ruzie. Adam heeft Isaac getackeld tijdens de voetbal. Dat mag natuurlijk niet! De gong gaat. Isaac en Adam moeten terug naar de klas. Ze zeggen niks tegen de juffen. Isaac is woedend op Adam en zegt terwijl ze naar binnen lopen 'Pas maar op! Ik ga je een boks geven.'

De juf zegt: Isaac en Adam waarom zijn jullie aan het praten in de gang? Je moet zwijgen! Adam en Isaac gaan in stilte hun jas uitdoen. De lessen beginnen en de jongens horen en zien elkaar niet meer. Maar dan wordt het 12 uur. Alle kinderen moeten gaan lopen rond het schoolgebouw. Isaac en Adam vonden de ruzie niet meer leuk. Adam gaat naar Isaac toe en zegt sorry. Ze geven elkaar ook een hand. Gelukkig! Ze zijn terug vrienden. Vrolijk lopen ze samen verder rond het schoolgebouw.

Einde

Ik ben woedend! Help wat nu?

1. Als je boos bent kan je tien keer in en uit ademen om rustig te worden. (tip van Karahan)
2. Je ruzie uitpraten. (tip van Gianni)
3. Tot 20 tellen in je hoofd. (tip van Anja)
4. Zeg het tegen de juf. (tip van Noor)
5. Vertel het tegen je vrienden. (tip van Emma)
6. Doe niemand pijn, dat maakt het erger. (tip van Selma)
7. Los het niet op met roepen en tieren, maar met rustig praten. (tip van Emma)
8. Gooi met iets, bijvoorbeeld een kussen. (tip van Alcino)
9. Zeg het tegen je mama/papa. (tip van Maissa)
10. Los de ruzie op. Zeg ook sorry. (tip van Simay)
11. Toon je gevoel, stop het niet weg. (tip van Emma)



Enkele foto's van dit talenteneiland 'vriendschap en woede' – gemaakt door Noor

Vriendschap



Woede

