



De krant waar u vlinderwijzer van wordt! "Kerstmis"

Belangrijke data:



- 16/12 winterfeest
- 26/12 – 6/01 Kerstvakantie
- Vanaf 9/01 rapportperiode K0 – L4



Alle jarigen van december!

Haj Narouzi Melina	K1
Lodzinska Patrycja	K2
Kubacki Olivier	L1
Cörvers Radha	L2
Nouwen Anja	L4



Hiep hiep HOERA!

Beste nieuwsbrieflezers

Wat fijn dat u onze 'Vlinderwijze krant' leest! Het thema was deze keer snel gevonden. Hoe kan het ook anders? 'Kerstmis'!

Deze keer kunt u spannend kerstverhaal lezen en een zelfgeschreven lied over een verdwenen kerstman, een prachtig gedicht, interviews over wat de kinderen van hun kerstfeest verwachten, wat ze gaan doen en tips om het lekker warm te krijgen

U heeft het vast al wel gemerkt, maar onze geliefde collega's juf Timmi en juf Charlotte zijn terug op school! Dat houdt ook in dat we afscheid moesten nemen van meester Kurt. We wensen hem veel succes bij zijn volgende baan.

Veel leesplezier van: Adam, Zeb, Ayoub, Emma, Manal, Anja, Jaïr, Sakina, Selma en juf Sanne.

**Wij wensen iedereen alvast
fijne feestdagen!**

Een kerstgedichtje

*Wees blij met Kerstmis
en vier het met elkaar
want Kerstmis komt maar
eens per jaar!*

Gevonden door Manal.

Geen kerst, zonder kerstmuziek!

Het is kerst voor iedereen.

Het is al bijna tijd.

*Kerstmis, Kerstmis, Kerstmis, ik voel kriebels in mijn
buik.*

Waar is de kerstman geweest?

Komaan komaan het is al bijna tijd.

Tik tik, tak tak tak.

Het is al bijna kerstavond.

Oh nee en de kerstman is er niet!

How how how, ja how how how.

Wat hoor ik nu?

Is het de kerstman?

Ja Kerstman. How how!



Geschreven en gezongen door: Emma en Anja.

Heeft u het ook zo koud in de winter? Hier vindt u wat tips om het warm te krijgen!

- Ga bij de verwarming zitten. (tip van: Maisa en Anja)
- Ga een rondje lopen. (tip van: Alexander)
- Ga dicht bij de kachel zitten. (tip van: Tijl en Emma)
- Doe dikke kleren aan. (tip van: juf Briony)
- Leg een pittenzakje tegen je. (tip van: juf Sanne)
- Spring een aantal keer op en neer. (tip van: Lonneke)
- Ga stappen. (Tip van het secretariaat)
- Doe een dikke trui aan. (tip van Karahan)

Geschreven door: Emma, Anja en Selma.



De verdwenen kerstman

Op een ochtend ging een elf naar de slaapkamer om de kerstman wakker te maken. Hij zei: 'Kerstman, wakker worden!' De kerstman antwoorde niet. De elf zei opnieuw: 'Kerstman, hallooo.' Maar er antwoorde niemand. De elf raakt in paniek. 'Waar is de kerstman?!' Hij drukte op het alarm. De elfen zochten in het hele huis en de elfenpolitie werd opgeroepen om de hele Noordpool af te zoeken.

Iedereen zocht, maar de kerstman vonden ze niet. Hij was nergens in op de hele Noordpool te vinden. De elfen besloten om over de hele wereld te gaan zoeken. Oh oh, ze vonden hem nog steeds niet! Hij leek van de aardbol verdwenen te zijn. Een kleine elf vroeg op een avond. 'De kerstman kan toch niet echt ineens verdwenen zijn?' De andere elf zei: 'Misschien zit hij onder de grond!' Dat vonden de elfen een goed idee. Ze gingen allemaal onder de grond verder zoeken, maar ze vonden hem nog steeds niet. De elfen raakte in paniek. Zonder de kerstman is het geen Kerstmis! Hoe moeten de mensen dan kerstmis vieren?

De elfen wilde het kerstfeest toch laten doorgaan voor alle mensen. Ze werkten samen dag en nacht om alle cadeautjes en wensen toch nog in orde te krijgen. Het was bijna kerstavond. Nog maar twee dagen...! De elfen vroegen zich af waar de kerstman toch bleef... Ze hadden de cadeautjes nog wel in orde gekregen, maar waren doodmoe van al het harde werken. Toch gingen ze opnieuw de kerstman zoeken. Beter dan ooit! Ze keken in elk hoekje, in elk gaatje, elk riool, elk huis van binnen en buiten! Werkelijk overal! Eindelijk was er een elfje die hem vond! De kerstman was vastgebonden. Het elfje herkende ook de man die naast de kerstman stond. Het was Jan, de kersthater. Hij had de kerstman ontvoerd! Snel kwamen alle elfen samen om een plan te bedenken. Ze moesten de kerstman vrij krijgen! Elke elf kwamen met ideeën. Het kleinste elfje zei: 'We kunnen toch ook een stukje van alle ideeën gebruiken?' Dat deden ze.

Op die avond kwamen ze aan bij Jan de kersthater, waar de kerstman nog altijd gevangen zat. De elfen wisten wat ze gingen doen. Drie elfen gingen voor het raam, vieze monden voor Jan de kersthater trekken. Terwijl de andere elfen door de schoorsteen klommen en de kerstman bevrijdde. Gelukkig de Kerstman was vrij en kerstavond kon toch doorgaan!

En Jan de kersthater? Die had erge spijt van wat hij gedaan had. Hij zag in dat het verkeerd was. Zelfs hij kreeg van de kerstman een cadeau. Jan schaamde zich diep. Vanaf nu zou hij mee zorgen voor super mooie kerstfeesten!



Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig.

Geschreven door: Jaïr en Sakina.

Is het kerstfeest bij iedereen anders?

Bij ons op school viert bijna iedereen wel Kerstmis. De meeste zetten een kerstboom. Voor iedereen is het een moment van gezellig samen zijn met vrienden of familie. Daar eten we vooral heel veel!

Interviews afgenomen door: Zeb, Ayoub en Adam.

Enkele foto's van dit talenteneiland

